



Stor koncentration när det är illustrationer till en riktig bok som ska fram ...



Barnen fick arbeta både en och en och tillsammans



Barnen är stolta och känner ansvar när de skapar sin egen sagobok



De tycker också att det är fint och viktigt med en bok som hjälper barn som har det svårt



Här spånas det om vad den egna sagoboken ska handla om



Några ord och reflektioner från sagoboksprojektet "Vänner"

De sista bilderna är några från våra första samlingar och diskussioner kring vad sagan skulle handla om. Vi startade projektet med en diskussion om vad sagan skulle innehålla, förslagen var många och alla deltog med liv och lust. Alla i gruppen kom med sina egna idéer. Det tog flera möten innan barnen enades om manuset till sagan. Vi vuxna som deltar i projektet har hållit oss i bakgrunden. Det vi hjälpt till med är att dokumentera det som sagts och skriva utkast till ett manus till Mikael. Vi arbetade med sagan intensivt i några veckor, sedan skrev Mikael manus som slutligen fick godkännas av barnen på Björnkulan och Björnligan. Nu försöker barnen illustrera texten. Vi pedagoger försöker förenkla bilderna i händelserna så de kan känna sig nöjda med resultatet. Vi har haft sagan som en del av det pedagogiska arbetet och reflekterat över det som en demokratisk och språklig del av förskolans uppdrag gentemot läroplanen. Den stärker även barnens självförtroende och sin förmåga att skapa i ett projekt som har både ett bild- och dramaperspektiv över sig. Det är många delar av läroplanen som vi berör med projektet.